

# Välkommen hit

Text: Linda Söderholm Gustafsson

Musik: Maria Sandell



Hosianna, hosianna , Davids son, Du är välkommen hit, välkommen hit  
Hosianna, hosianna, Davids son, Välsignad är du för evig tid

Solo/vers 1:

- Vem är han, är han känd, vet du, är han någons vän?
- Är han hjälte, är han stor, är han den som alla tror?
- Rider på ett åsnesto, kan han vara kung måntro?
- Varför ser han enkel ut, alla jublar, glädjetjut

Solo/vers 2:

- Jag vill hylla honom där, jag ser att han kungen är
- Alla lägger kläder ner, för hans fötter nu det sker
- Trots sin åsna, enkla skor, strålar han likt morgonsol
- Han ser ut som du och jag, Hylla kungen, Hipp Hurra

Vers 3 alla:

Hylla honom, enkel man

Kung och hjälte, ändå sann

Hylla honom, vilken grej

Han ser ut som dig och mig

Hylla honom, enkel man

Kung och hjälte, ändå sann

Hylla honom, vilken grej

Han ser ut som dig och mig

Från "Det största påskÄgget" – Köräventyret

Illustration: Linda Söderholm Gustafsson

# På en åsna

Text: Linda Söderholm Gustafsson

Musik: Maria Sandell



På en åsna red han in, till Jerusalem  
En enkel, ödmjuk kung till Jerusalem  
Till Jerusalem, Till Jerusalem  
Jesus red in i Jerusalem

Allt i templet rev han ner i Jerusalem  
En ödmjuk kung blev arg i Jerusalem  
I Jerusalem, i Jerusalem  
Jesus blev arg i Jerusalem

# Måltidssången

Text: Linda Söderholm Gustafsson

Musik: Maria Sandell



**Dela bröd och vin tillsammans**

**Dela kärlek till varann**

**Lämna alla tunga tankar**

**Dela frid i Jesu namn**

Mitt ibland er, vid er sida  
Finns jag här som eran vän  
När ni delar denna måltid  
Minns mig om och om igen

Mitt ibland oss, vid vår sida  
Jesus är med, som vår vän  
När vi delar denna måltid  
Är han med, han lever än

**Tack för bröd och vin tillsammans**

**Tack för kärleken du ger**

**Tack för måltiden vi delar**

**Av din nåd finns alltid mer**

Från "Det största påskÄgget" – Köräventyret

Illustration: Linda Söderholm Gustafsson

# Somna, slumra

Text: Linda Söderholm Gustafsson

Musik: Maria Sandell



Somna, slumra, mörkret smyger på  
Det är lite svårt att vara vaken då  
Somna, slumra, allting känns så varmt  
Jag ska bara blunda lite grann

Somna, slumra, lite trött  
Somna, slumra, sov så sött

# Mina bästa vänner

Text: Linda Söderholm Gustafsson

Musik: Maria Sandell



Ni är mina bästa vänner, ni har följt mig många dar  
Vi har fått så många minnen, minnen som vi jämt har kvar  
Ni är mina bästa vänner, alla på sitt eget sätt  
Vi har vandrat långa vägar, ni har följt vart än jag lett

Genom storm och höga vågor  
Genom sol och lugna hav  
Ni har ställt så många frågor  
Jag har gett så många svar  
Allting annat har ni lämnat  
Allting som ni innan var  
Ni har gjort som det var ämnat  
Ni har lyssnat på min far

Ni är mina bästa vänner, men nu är den tiden slut  
Vi ska gå på skilda vägar, det är inte mitt beslut

Genom svåra, tuffa stunder  
Genom glädje, ljus och frid  
Ska ni alla göra under  
För hos er ska jag förbli  
Ni är mina bästa vänner, och hos er ska jag förbli

Genom öken genom torka  
Genom eld och dödens dal  
Å min Gud, hur ska jag orka  
Låt mig slippa dessa kval...

Från "Det största påskÄgget" – Köräventyret

Illustration: Linda Söderholm Gustafsson

# Pilatus sång

Text: Linda Söderholm Gustafsson

Musik: Maria Sandell



Hur vill ni vi ska döma denne man?

- Korsfäst

Är han en brottsling eller är han sann?

- Korsfäst

Har han gjort något fel, är han en tjuv?

- Korsfäst

Men vi har skonat värre, eller hur?

- Korsfäst

Vad är det som ni ser som något hot?

- Korsfäst

Jag tycker han ska friges, nån emot?

- Korsfäst

Han är ju ganska menlös, verkar snäll

- Korsfäst

Han tog en massa piskrapp utan gnäll

- Korsfäst

Men varför vill ni döda denna man?

- Korsfäst

Så säg nåt till försvar nu du som kan

- Korsfäst

Jag ger dig sista chansen, blir det pass?

- Korsfäst

Då skonar jag istället Barabass

Från "Det största påskÄgget" – Köräventyret

Illustration: Linda Söderholm Gustafsson

# Tänk på mig

Text: Linda Söderholm Gustafsson

Musik: Maria Sandell



Tänk på mig, när du kommer till din himmel.  
Tänk på mig, när du når din pappa famn  
Tänk på mig, när du lämnar jordens rike  
Tänk på mig, när ditt skepp ser himlens hamn

Jag har gjort så många fel  
Jag vet att det är så  
Jag har ångrat mig ibland  
Men att göra rätt är svårt,  
Att göra rätt är så svårt

Du är med, när jag kommer till min himmel  
Du är med, när jag når min pappas famn  
Du är med, när jag lämnar jordens rike  
Du är med, när mitt skepp ser himlens hamn

# Du gjorde det för oss

Text & Musik: Maria Sandell



Du gjorde det för oss  
Din död på korset ger oss liv  
Du gjorde det för oss  
Genom såren som du fick kan vi få frid

Du gjorde det för oss  
Du dog när allt var förberett  
Du gjorde det för oss  
Så mycket kärlek har världen aldrig sett



# Tom är graven

Text & Musik: Maria Sandell



Tom är graven  
Han är inte här  
Tom är graven  
Han är inte här

Tom är graven, tom tom är graven  
Tom tom är graven

Jesus Han lever  
Jesus han lever  
Jesus han lever  
Han har uppstått

# Uppståndnen

Text: Linda Söderholm Gustafsson

Musik: Maria Sandell



**Uppståndnen är vår mästare och kung, sjung halleluja sjung halleluja**

**Uppståndnen är vår mästare och kung, sjung halleluja**

Han som är livet blev förrådd, av människor, av nån som oss

Dömdes att dö på ett kors

Dom tog honom till livet slut

Där ingen hade vänt förut

Han som gav sitt liv har gjort comeback

Dom trodde att han nu försvann

Men gissa om han kampen vann

Han lever än, han är här

Han som är kärlek gav sitt liv

Till människor för evig tid

Älskar oss trots allt vi gör och är

Och söker du där döden är

Så minns att han är inte där

Han är hos dig han är här

Han visade oss sina sår

Han visar oss att allting går

Jesus är vårt hopp han lever än

Från "Det största påskÄgget" – Köräventyret

Illustration: Linda Söderholm Gustafsson

# Mina bästa vänner 2

Text: Linda Söderholm Gustafsson

Musik: Maria Sandell



**Genom död och genom plåga  
Genom mörker har jag gått  
Men nu brinner livets låga  
För er Herre har uppstått**

Ni är mina bästa vänner  
Ni ser att jag lever än  
Gå nu ut till alla människor  
Låt dem hitta kärleken

**Genom svåra, tuffa stunder  
Genom glädje, ljus och frid  
Ska ni alla göra under  
Och hos er ska jag förbli**

Ni ska gå på nya vägar  
Där ni inte gått förut  
Men jag är med er alla dagar  
Ända intill tidens slut

Från "Det största påskÄgget" – Köräventyret

Illustration: Linda Söderholm Gustafsson

# Alla dagar

Text: Linda Söderholm Gustafsson

Musik: Maria Sandell



Alla la la

Alla la la

Alla la lalla dagar

Lovar han vara med

Alla la la

Alla la la

Alla la lalla dagar

Är han med

Han har gett oss ett uppdrag

Berätta om vem han är

Göra det som han gjorde

Och sprida glädje så här

Han har gett oss en uppgift

Berätta allt som han sa

Så att alla får veta

Han är med oss var dag

Alla dagar, intill tiden slut

Alla dagar, var sekund, minut

Alla dagar, intill tiden slut

Alla dagar, ropa ut

Alla dagar, intill tiden slut

Alla dagar, var sekund, minut

Alla dagar, intill tiden slut

Alla dagar, sjung med oss, ropa ut!

Från "Det största påskÄgget" – Köräventyret

Illustration: Linda Söderholm Gustafsson